

ET ORD MED PÅ VEJEN

23

9. juni 2019
119. årgang

EN FREMMED REDEDE MIT LIV

Selvom Erika Engstrøm fik konstateret lymfekræft i 2011 og har været frustreret og ked af det, har sygdommen aldrig gjort hende vred og bitter på Gud. Hun har tydeligt oplevet, hvordan han hjælper

For fem år siden lagde en sund og rask kvinde sig i en hospitalsseng et sted i USA. Kort efter kunne hun se sit blod løbe gennem en slange og ind i en centrifuge, hvor hendes stamceller blev sorteret fra, inden resten af blodet løb tilbage i kroppen. Straks efter blev stamcellerne pakket ned, afhentet af en sygeplejerske og sendt med fly til Aarhus, hvor Erika Engstrøm lå klar i en anden hospitalsseng og havde lagt sit liv i Guds hænder.

»Jeg var afklaret med, at det var enten-eller. Det havde taget lang tid at finde en egnet donor, og lægerne havde stillet mig i udsigt, at livsforlængende kemobehandling var det eneste alternativ. Så det skulle bare lykkes,« fortæller Erika, som er 40 år og fik konstateret lymfekræft i 2011.

Tyndslidt før sidste forsøg

Det er normalt, at kroppen reagerer voldsomt på fremmede stamceller, og Erika havde også forventet en kraftig sygdomsreaktion. Men den udeblev i første om-



Erika Engstrøm for fem år siden, mens stamceller fra den amerikanske donor løb ind i hendes krop.

Foto: Privat

gang, og efter noget tid viste prøverne bedre og bedre resultater som et tegn på, at stamcellerne gjorde deres virkning. Efterfølgende har der været flere komplikationer, og følgesygdomme påvirker hendes hverdag i større eller mindre grad.



Beskytter Gud mod alt ondt? Læs svaret på: jesusnet.dk/svar/3970



Læs de nyeste film anmeldelser på: filmogtro.dk

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korsværvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msh@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. **Layout:** Paul Erik Hummelose. **Tryk:** Jørn Thomsen Elbo A/S

Alligevel fastholder hun, at hun er glad og taknemmelig for det liv, hun har fået. Og bitterhed har hun aldrig oplevet.

Jeg har aldrig været bitter

»Det har faktisk været frustrerende, for alle tænker, at jeg må være både vred og bitter, og mange har været vrede og bitre på mine vegne, men selv har jeg ikke haft de følelser. Jeg har været frustreret og ked af det, men aldrig bitter,« siger hun.

// **TROSMÆSSIGT HAR
DET PÅVIRKET MIG
I ALLE RETNINGER.
NOGLE GANGE HAR
DET STYRKET MIN TRO,
ANDRE GANGE HAR
DET ANFÆGTET MIG**

Ligesom humøret har hendes tro bølget frem og tilbage gennem sygdomsforløbet.

»Trosmæssigt har det påvirket mig i alle retninger. Nogle gange har det styrket min tro, andre gange har det anfægtet mig, og i lange perioder har jeg måttet leve på andres tro, fordi jeg simpelthen ikke havde overskud til at åbne min bibel. Gennem hele forløbet har jeg haft et godt kristent netværk, både tæt på mig og rundt om i landet, og jeg ved, at rigtig mange har bedt for mig og stadig gør det. Det var

trygt for mig at vide og hvile i, når jeg ikke selv kunne,« fortæller hun.

»Jeg har også oplevet, at Gud var der, og når jeg virkelig havde brug for det, så var han der meget tydeligt. Engang bøvlede lægerne meget længe for at lægge et kateter til medicin, men det lykkedes ikke, fordi jeg har meget tynde blodårer. Til sidst bad jeg til Gud og sagde: 'Du må simpelthen gøre noget, for jeg kan ikke mere.' Og få sekunder efter kunne jeg hører lægen sige: 'Hov, nu lykkedes det!' Sådan en oplevelse kan jeg leve længe på, også i perioder hvor jeg ikke synes, at jeg fornemmer Gud så tydeligt.«

Ole Noermark Larsen



Indre Missions Telefonandagt
NETANDAGTEN.DK



Professor emeritus Peter
Legarth, Aarhus, holder
to minutters andagt i
uge 24

70 300 150



jesusnet.dk

MIN FRED GIVER JEG JER

Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst!

*Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 14, vers 22-31*

HELLIGÅNDEN ER SOM EN MOTOR

Hvad er pinse? Julens krybbe og påskens kors er mere håndgribeligt end pinse og Helligånden. Helligånden er som en ukendt Gud i Treenigheden. Hvad kan vi sige om Helligånden?

Når vi ser en bil komme kørende, ved vi, at den drives frem af en motor. Den ligger skjult under motorhjelm, men det gør ingenting. Det vigtigste er, at den er der.

Sådan er det også med Helligånden. Det er egentlig ikke så vigtigt, at vi ved en masse om Helligånden. Det, han gør, er derimod vigtigt.

Lad os tage et eksempel. Jesus siger i de ord, vi har ovenfor, at han giver os en fred, som verden ikke giver. Hvilken betydning har sådanne ord, når vi oplever ufred i verden, er bange og forfærdede? Intet! Teoretiske ord får os ikke til at ånde frit, selv om det er Jesus, der har sagt dem.



Foto: Wachira Wacharapathom/iStock/Getty Images Plus

Anderledes bliver det, når vi beder Helligånden om at åbne ordene for os på et dybere plan. Da vil vi finde hvile i, at den fred, Jesus giver ved sin frelse, får os til at ånde frit. Det er en fred, som er større og anderledes end den fred, noget menneske eller nogen regering kan give os.

Søren Juul Skovenborg